

Vraag het aan Morya

Levenslessen



Geef aandacht aan mensen

“De aandacht die je geeft aan mensen is belangrijk om verschillende redenen. Door aandacht te geven aan mensen kom je eigenlijk bij jezelf. Door gewoon te kijken naar mensen ervaar je dingen in je eigen leven, ook in je ziel.

Als je kijkt naar mensen met een belangstelling, met een liefde, komt er een kracht in jou, komt er iets aanwezig in jouw leven wat er voorheen niet was. En dit kan je leren.

Je kan rustig worden bij mensen door te leren rustig te zijn in jouw leven. Je hoeft nooit bang te zijn van mensen. Als je dit leert, doe je in feite een groot werk, want door met liefde te leren leven, verandert er heel veel op deze aarde.”

Meester Morya

Geert Crevits, citaat uit: “Morya Kracht 5: Trouw aan jezelf”
(uit hoofdstuk 10: ‘De eeuwige wetten herontdekt’) © Mayil.com